

BOGDEKLARATION

Bibliografi

Forfatter: Bodil Claesson.
Titel: Udviklingspsykologi.
Serie/system: Psykologiske emner.
Redaktion: Else Reister.
Omfang: 74 sider.
Format: 15,5 x 20 cm.
Illustrationer: 5 fotografier, 1 tegning.
(Illustrationskildeliste, se side 74).
Omslag: Jan B. Andersen.
Græfisk tilrettelæggelse: Jan B. Andersen.
I ørigit: Litteraturhenvisninger, ordliste og register.
Ophavarsæt: © Jul. Gjellerup Forlagsaktieselskab,
København 1979.

Udviklingspsykologi

Bodil Claesson Udviklingspsykologi



Tekniske data

Bindtype: Garnhæftet omslagsbog.
Th. Laurssens Bogtrykkeri a-s, Tønder.
Papir: Mat bladecoated trælært trykpapir, 90 g.
Skift: Dietricons Akzidens Grøtsk.
Th. Laurssens Bogtrykkeri a-s, Tønder.
Trykmethode: Ofsets.
Th. Laurssens Bogtrykkeri, a-s, Tønder.

Else Reister: Grundbog i psykologi.

Tilhørende elementer

Anvendelse

Psykologiundervisning i HF, gymnasiet
samt votsenundervisning.
Dette emnahantering er udarbejdet i
tilknytning til Grundbog i psykologi,
men kan i øvrigt anvendes uafhængigt heraf.

Kopiering ulovlig

Gjellerup



Udvikling i voksenalderen

Kærlighed

Som en parallel til den proces det er at engagere sig i arbejdslivet ses den proces, der drejer sig om at engagere sig på kærlighedslivets område: mange unge finder efterhånden en partner, de kan knytte sig varigt til, andre prøver sig frem, men nogle har svært ved at vove sig for langt ind i et forhold til et menneske af det modsatte køn. Andre igen må prøve sig frem, før de opdager, at de befinder sig bedre i et forhold til en person af deres eget køn.

Erikson taler om fasen som en periode, hvor den nyligt opnåede jeg-identitet sættes på prøve, mens den unge svinger frem og tilbage mellem på den ene side *intimitet* med en anden person i et nært kærlighedsforhold (og solidaritet med andre i et forpligtende samarbejde), og på den anden side *afstandagen* og evnen til at sige fra, hvis intimiteten truer med at udslette personens grænser, eller personens integritet trues. Partneren, gruppen eller andre inanstanser i ens sociale miljø kan fx forvente eller kræve noget af en, som går ud over, hvad man med samvittigheden eller selv-respekten i behold kan gøre med til – det være sig for kraftigt forbrug, kriminalitet, vold, udnyttelse og undertrykkelse, sociale, økonomske eller politiske overgreb, korruption o.l. Over for sådanne pres må det ansees for et sundhedstegn, at den enkelte kan sige fra og holde fast ved sine værdier for sit eget liv – selv med risiko for at komme til at stå alene, blive sat i fængsel blive utsat for vold eller endog, som det er tilfældet med politiske fanger i visse lande, blive slæbt ihjel.

Men der findes også en form for afstandtagen, hvor den enkelte eller grupper af mennesker på baggrund af løse antigelser, der virker anderledes eller truende, lukker øjne og ører for oplysninger om, hvem »modstanden« egentlig er, og giver sig blindt til at undertrykke eller bekæmpe dem – m.h.t. hvordan de skal leve. Vi har set eksempler herpå i racebekæmpelse og religionskrige – og der er tegn på, at kampen ind imellem tangerer en sådan

en hvilepause uden præstationskrav, eller de viger tilbage for at realitetsprøve deres ideer og drømme om sig selv i forhold til samfundet; det er naturligvis også noget af en overgang at tage skridtet fra de uforpligtende meninger og fantasiers verden til at afprøve sine kæfitter i virkeligheden. Denne overgang, der fx finder sted, når man er færdig med en uddannelse og – forhåbentlig – får et arbejde, er for nogle en krise, der medfører alvorlige identitetsproblemer. Måske er man slet ikke så dygtig, som man troede, og kan slet ikke leve op til alle de forventninger, der bliver stillet til én; – eller man bliver frustreret over, at der netop ikke stilles nogen forventninger til én; – eller de ydre vilkår hindrer én i at realisere sine evner, ønsker, forventninger og drømme.

Der er selvsagt forskel på at gå ind i en stilling, hvor man kan se mening, nytte og mål med sin arbejdsindsats, og på at tilbringe 8 timer om dagen som anonym arbejdskraft på en stor, fremmedgjort arbejdsplads, hvor det kan være svært at få øje på nytten af det man laver.

Under alle omstændigheder er det at prøve sine kæfitter af i arbejdet en central begivenhed i ens liv, som medfører en konfrontation mellem de evner, færdigheder, kundskaber og roller, som man har forberedt sig på igennem hele barndommen, og de reelle muligheder, der er for at realisere dem. Og det er jo for en stor del tilfredsstillelsen ved at bruge disse sider af personligheden, der skal bære meneskets igennem hele livets produktive periode – i alt 40-60 år af livstilfællet; for mange vil det altså komme til at knibe med denne tilfældsstillelse.

OPGAVE 2

Hvilke holdninger har du til dit nuværende eller fremtidige arbejde? Prøv at finde eksempler på, hvordan du er blevet påvirket igennem din barn- og ungdomstid til det at arbejde. Hvordan hænger dette sammen med dit sociale miljø? Diskuter evt. disse ting i mindre grupper og find ligheder og forskelle.

dighed, der følger med det at se livets udfordringer i øjnene, foruden en respekt for sig selv og for medmennesket, såvel som for livet, samt som en helhed at bibringe tilværelsen en kvalitet af livssvindom.

Ungdomstiden

Efter pubertetsperioden stilles den unge over for kravet om at finde sig en plads i samfundet, både i form af et arbejde man kan forsørge sig ved og gennem tillægning til én eller flere andre personer, man kan leve sammen med.

Arbejde

Nogle unge har allerede fundet sig et arbejde, de dygtiggør sig indenfor, andre er under uddannelse til et job, de føler svær til den identitet, de gerne vil have. Men mange har svært ved at finde et område, som det giver dem mening at sætte deres arbejdskraft ind på; og denne tendens forstærkes selvfølgelig under en samfunds-krise, hvor arbejdslosighed er stor, således at der kan være usikkerhed m.h.t. om uddannelsen kan føre til en plads i samfunds-systemet, der føles acceptabel. Man ge har ikke økonomiske eller sociale muligheder for at få den uddannelse, de gerne vil have; måske må de opgive en uddannelse, fordi de skal tjene penge, og må så acceptere et tilfældigt job. Eller der er ikke lære- eller uddannelsesstedet nok, så de må vælge det næstbedste – eller noget de ikke er reelle foretæller, der bør bekæmpe. Men derimod at mennesker kan vase til noget, man kan lære af og vokse af, og som kan bidrage til at man kan overkomme dog ikke sagt, at ydre kæfitter såsom krigstilstande, økonomiske kriser, u- dertyrkelse af befolkninggrupper o.l. ikke er reelle foretæller, der bør bekæmpe. Men derimod at mennesker kan vase og modnes, selv når de rammes af så alvorlig modgang som uhelbredelig sygdom og død.

Kriser indeholder dermed mulighed for

OPGAVE 1

Prøv at tænke efter, hvilken livsfase du består i i dag. Hvilke temaer drejer sig om for dig i dit liv netop nu, og hvilke udfordringer skal du klare? Hvad hjælper dig, og hvilke forhindringer møder du? Find sammen i grupper i klassen, sammenligne og diskuter.

Mange bøger om udviklingspsykologi understarter med pubertetsalderen. Men også voksenalderen udgør en udviklingsproces, der bevæger sig i faser med hver deres krise og udfordring. Gennem livsforløbet sker der på forskellige tidspunkter ændringer i ydre og indre livsvilkår, der sætter den hidtil opnåede ligevægt og ro ud af balance, hvilket kan medføre angst og uro, indtil individet har arbejdet sig frem til en ny ligevægt. Denne angst og uro betragtes desværre ofte som noget unormalt og behandles som følge hereaf som en sygdom. Men hvis den enkelte møder disse balanceforskydninger, som udfordringer, der kalder på deres hidtil ubrugte ressourcer, kan han eller hun gøre krisen til noget, man kan lære af og vokse af, og som kan bidrage til at man kan overskride de indre og ydre rammer, der før har stået som begrænsninger. Hermed vær哉 dog ikke sagt, at ydre kæfitter såsom krigstilstande, økonomiske kriser, u- dertyrkelse af befolkninggrupper o.l. ikke er reelle foretæller, der bør bekæmpe. Men derimod at mennesker kan vase og modnes, selv når de rammes af så alvorlig modgang som uhelbredelig sygdom og død.

Kriser indeholder dermed mulighed for

fordringer i øjnene, foruden en respekt for sig selv og for medmennesket, såvel som for livet, samt som en helhed at bibringe tilværelsen en kvalitet af livssvindom.

Ungdomstiden

Efter pubertetsperioden stilles den unge over for kravet om at finde sig en plads i samfundet, både i form af et arbejde man kan forsørge sig ved og gennem tillægning til én eller flere andre personer, man kan leve sammen med.

Arbejde

Nogle unge har allerede fundet sig et arbejde, de dygtiggør sig indenfor, andre er under uddannelse til et job, de føler svær til den identitet, de gerne vil have. Men mange har svært ved at finde et område, som det giver dem mening at sætte deres arbejdskraft ind på; og denne tendens forstærkes selvfølgelig under en samfunds-krise, hvor arbejdslosighed er stor, således at der kan være usikkerhed m.h.t. om uddannelsen kan føre til en plads i samfunds-systemet, der føles acceptabel. Man ge har ikke økonomiske eller sociale muligheder for at få den uddannelse, de gerne vil have; måske må de opgive en uddannelse, fordi de skal tjene penge, og må så acceptere et tilfældigt job. Eller der er ikke lære- eller uddannelsesstedet nok, så de må vælge det næstbedste – eller noget de ikke er reelle foretæller, der bør bekæmpe. Men derimod at mennesker kan vase til noget, man kan lære af og vokse af, og som kan bidrage til at man kan overkomme dog ikke sagt, at ydre kæfitter såsom krigstilstande, økonomiske kriser, u- dertyrkelse af befolkninggrupper o.l. ikke er reelle foretæller, der bør bekæmpe. Men derimod at mennesker kan vase og modnes, selv når de rammes af så alvorlig modgang som uhelbredelig sygdom og død.

Kriser indeholder dermed mulighed for

Endelig får forholdet til ens egne foreldre også formyret aktualitet, når man skal have et barn; forældrene har jo været de mest betydningsfulde modeller man har haft for, hvordan man kan forholde sig til et barn. Derfor bliver forholdet til ens egne foreldre taget op til fornøjet overvejelse og vurdering. For nogle fører dette til en dybere forståelse af og tilknytning til forældrene, mens det for andre kan føre til brud: »Jeg skal i hvert fald ikke være sådan som du/l var over for mig!« For nogle kan det at få et barn ligefrem blive et symbol på en frihøjelse fra forældrene: »Nu skal jeg vide jer at jeg kan selv!«

Nogle mennesker får desuden børn for at bekrafte et parforhold, evt. forholdet til en ny samleven; – for at løse ægteskabsbelige eller personlige problemer; – for at sikre sig mod ensomhed; – for at få nogen for sig selv, nogen at holde af og nogen der vil holde af en; – eller for at føre slægten videre.

Men der er også sociale press m.h.t. at få børn; disse sættes især ind over for kvinder, der af en eller anden grund vælger ikke at få børn: de betragtes som unatlige, umodne, egocentriske, ukvindeelige os. Det er dog værd at vide, at de fleste der bliver forældre, har ambivalente, dvs. indbyrdes modstridende, følelser over for det at få et barn: på den ene side er børn dejlige, og deres eget barn selvfølgeligt specielt dejligt; og det er bekræftende at tage sig af det. Men på den anden side betyder især det første barn en afslutning på uafhængigheden: man er pludselig bundet løgnet rundt, og får måske ikke engang sin nattesovn. Man kan ikke længere på samme måde være optaget af andre ting, og er, hvis man har arbejde eller er under udannelse, i en stadig konflikt. Denne gør sig især gældende for kvinder, fordi det stadig er dem, der forventes at passe barnet, og den er dermed en af kvindens største rollekonflikter: hvis hun vælger at heluge sig barnet, må hun som oftest se sig henviset til at leve sit liv i en soveby, i isolation fra de mennesker hun er vant til at omgå.

over for barnet; dette at hun er isoleret fra resten af samfundet og dermed fra produktionssektoren går, at hun desuden som regel føler sig afskåret fra at bruge en stor del af sig selv, især den intellektuelle side, som skolegang og uddannelse har opdyret hos hende. Mange velger derfor dobbeltarbejde, idet de beholder deres arbejde eller uddannelse. De må ofte leve med en konstant dårlig samvittighed over for barnet og angst for, om det nu har det godt nok, mens de er væk; og kvinder må ofte leve under pres fra arbejdsgiveren i retning af ikke at forsømme for meget, når barnet er sygt, ikke at komme for sent, for ikke at blive fyret, selv om barnet græder om morgenens og ikke kan lide at skynde sig osv. Desuden er dobbeltarbejdet et pres, der gør hende træt og forlaget og ikke giver hende tid nok til at tage sig af børnene, endelige hendes egne behov.

Fædrene kan føle nogle af de samme press og konflikter, især hvis de er enlige fædre, men de er sjældent så stærkt i tvivl m.h.t. hvilken rolle de skal vælge; samfundet vælger som regel for dem og forventer af dem, at de passer deres arbeje og overlader børnene til kvinder eller til en institution. Dette er til lige stor skade for manden som for barnet, fordi han unddrages en mulighed for fra starten at indgå i en nær følelsesmæssig kontakt med sit barn, hvilket på længere sigt forhindrer ham i at følge sine børn på nært hold, og forholder ham den mulighed for fornyselse, forarbejdning af sin far- og mandsrolle, samt den følelsesmæssige opladning, som dette kan give ham. Og børnene må lære sig, at faderen er en person, der sjældent er hjemme, og at mandsrollen ikke drejer sig så meget om nærværd og følelser, men har noget med nogle udadrettede funktioner i samfundet at gøre.

Ivores samfund er man sig ikke tilstrækkeligt grad sit ansvar for børneopdragelsen bevidst og gør sig ikke klart, hvor vigtigt det på længere sigt er for et samfund at forme 'helle mennesker', dvs. mennesker der kan bruge alle de ressourcer der er i deres personlighed, så der kan finde et

engagementet og arbejdsgiftigheden – og ikke kun ud fra udfyldelsen af de funktioner, konsollerne (og vores øvrige begrænsende roller) giver plads for. Hvis vi i samfundet indså vigtigheden af disse ting, ville vi give begge forældrene mulighed for at være hjemme og passe børnene efter lyst og evne, samtidig med at vi stillede gode institutioner til rådighed for forældrene i den udstrækning de havde behov for – institutioner der var i nær kontakt med arbejdslivet.

I det hele taget er det på mange måder til skade for både børns og voksnes udvikling, at børnene holdes så isolerede fra resten af samfundet. Vi har tidligere været inde på, hvor dårligt det var for børn, både at blive opdraget af frustrerede og isolerede voksne, og ikke at få mulighed for at se voksne i et meningsfyldt arbejde. For den voksne der bliver hjemme fra arbejdet for at passe barnet er det ofte en utaknemmelig opgave at skulle holde barnet borte fra andre voksne for at befri disse fra at beskæftige sig med børn, således at de kan hellige sig deres arbejde. Og for den voksne i erhvervslivet er det et følelsesmæssigt tab at manglende medansvaret og udfordringen ved at være tæt på børnene. Det samme gælder m.h.t. de syge og gamle, som også holdes uden for resten af samfundet til skade for både dem og de voksne, der får glip af udfordringerne og berigelsen ved at være i nærmere kontakt med dem.

Skabende liv kontra selvvoptagethed
Erikson taler nemlig om, at denne livsfase ividere forstand drejer sig om at erhverve sig generativitet, dvs. formyelsen ved at skabe, drage omsorg for og opdrage en ny generation; ikke bare ved at stiftre egen familie og tage sig af sine egne børn, men i videre forstand ved produktiv arbejde i en samfundsmæssig sammenhæng, og ved kærlighed og omsorg for andre mennesker i det hele taget; det kan være ved pædagogisk arbejde eller ved pasning og pleje af syge og gamle; en hel del af det engagement, der vedrører mændehold i be-

og atomkatastrofer o.l., hænger også sammen med en ansvarsfølelse over for den næste generation.

Faren for samfundet er iøjnefaldende, idet det, hvis det består af mennesker, der ikke påtager sig dette ansvar, ellers let kan løbe grassat i teknologiræset og i jagten på ständig økonomisk vækst. For den enkelte består faren derimod i, at der kan indtræde for stor selvvoptagethed; og en føllesse af stagnation, dvs. af at gå i stå, af tomhed, kedssomhed og medmenneskelig forarmning, kan take overhånd. Mennesker kan da behandle sig selv som om de var deres egne – eller hinandens – enebørn, således at det kun er selvtilfællesstilen der tæller. Det at få et barn udvikler ikke af sig selv omsorg og generativitet – og mange foreadre bruger deres børn til at tilfredsstille egne behov; men muligheden for at kunne få et barn, nødvendigheden af at tage stilling til, om man vil have det eller ej, og ansvaret for at give et eventuelt barn eller andre mennesker i samfundet rimeligt levelevikår, er udfordringer, der kan kalde menneskelige ressourcer frem, som man kan kalde om-sorg.

**Kernefamiliens krise –
og om at leve alene**

Tidligere var familien den struktur i samfundet, som var rammen om forskellige samfundsfunctioner: produktion, seksualitet, børnefødsler, opdragelse og uddannelse, pleje og pasning af syge og gamle, magt og autoritet igennem slægtens position i samfundet, foruden de følelsesmæssige funktioner: at høre til, at holde af, elske og have og at modnes følelsesmæssigt. Familien var dengang større, idet den bestod af mindst to generationer, der var flere børn, og der kunne være andre end egentlige familiemedlemmer knyttet her til; man kalder sådanne familiér en udvidet familie eller en hussstand. Men i dag er familien mindre, og flere og flere af disse funktioner er flyttet uden for familien, både det fælles arbejde (til erhvervslivet), børneop-

(og parforholdet er dermed ikke mere en stor højde); og parforholdet er dermed ikke mere en lille del af en større helhed, såsom slægten og/eller en fælles arbejdssenhed, familiens fælles funktioner og består nu næsten kun i et fælles forbrug og fælles rekreation efter en opslidende arbejdssdag, og denne gensidige genopbygning har de færreste overskud til at give hinanden. De kræfter, der i dag skal holde sammen på den skrøbelige enhed som kernefamilien er blevet, er de følelsler, der består mellem ægtefællerne, følelsler, der ofte ikke er stærke nok til at leve op til den drøm om lykke, kærlighed og fællesskab, som reklamer, ugepresse, film og TV kappes om at fulde os med. Disse følelsler er tit ikke tilstrækkelige.

Mange søger efter nogle år en ny og bedre kærlighed uden for familien, og dette er fællesmønstret for svag til at kunne stå imod; for drøgersamfundets krav om evig fornøjelse kan også føre til, at man tager sig en ny elsker, en ny mand eller kone, og endda påtager sig at opdrage nye børn, i den glæde de tro på, at dette vil bringe lykke. Skilmisseskurverne stiger: der opløses i dag 50 ægteskaber pr. 100 indgåede.

Her er jagten efter lykke, kærlighed og succes som erstatning for tabt arbejdsgæde, fællesskabsfølelse eller anden tilfredsstillelse ved selvrealisation, væsentlige faktorer. Intet forholdsvis mennesker kan

neller bære, at den ene partner skal udbynde den andens mangler; hvis den enkelte ikke påtager sig ansvaret for sit eget liv, udvikling og lykke, er der ikke store chance for, at en anden kan give disse ting, selv om man er nok så forelsket.

Denne kernefamiliens krise fører til, at stadiig flere – mere eller mindre ufrivilligt vælger at leve uden en partner, med eller uden børn. Dette kan udgøre en krise i personens udvikling, særlig hvis han eller hun forveksler kernefamiliens krise og samfundets konkurrenceræs med sin egen kærlighedslivets område, således at det føles som en kassering og et personligt nederlag at blive alene, istetfor at man ser samfundsændringernes anbold heri. Dertil kommer, at det kan være social deklassering at leve alene, idet

Krisen omkring børnenes værdier og deres rettigheder er en eksempel på et komplikationer i den moderne samfund. Det er vigtigt at have et godt forståelse af situationen, da det kan hjælpe med at finde løsninger. Krisen kan forstås som et resultat af en sammenhæng mellem teknologisk udvikling, økonomisk udvikling og social udvikling. Den teknologiske udvikling har gjort det lettere at få adgang til informationer og at få kontakt til andre. Den økonomiske udvikling har gjort det lettere at få tilgang til ressourcer og at få et højt niveau af levevilkår. Den sociale udvikling har gjort det lettere at få tilgang til et bredt spektrum af personer og grupper. Men denne udvikling har også givet opstigninger i uenighed og konflikter. Det er vigtigt at have et godt forståelse af denne sammenhæng, da det kan hjælpe med at finde løsninger.

De produktive år (30 - 50 år)

Når et menneske er blevet voksen og er godt i gang med at leve sit voksne liv – eller uden for erhvervslivet – vil der først siden opstå kriser, hvor han eller hun sammenligner sit reelle liv med de mål eller idealer, han eller hun satte sig tidligere. Det kan være i 30-års alderen, hvor man taler om '30-års-krisen', eller det kan være senere, i det vi kalder overgangsalderen. Og da vi har det ideal, at denne livsfase er en alder, hvor mennesket er produktivt på den ene eller den anden måde, vil det ofte være mål og idealer i forbindelse hermed, der tages op til revision.

Det kan være ens arbejde, man gør sta-
us over: om man nu har fået de mål man ville, om man hækæfter sin mældat man

position og indflydelse og succes man drømte om – eller om man på anden måde har realiseret sig selv, dvs. udviklet og brugt de muligheder og evner, man føler man er udstyret med – eller om man overhovedet kan »følge med« og »finde ud af det hele«. Også i politisk henseende, dvs. m.h.t. samfundet, dets struktur og funktion samt ens indflydelse herpå, tager man tingen op til revision. Og hvis man ikke er tilfreds, fordi realiteterne ikke kan leve op til de forventninger man havde, er flere reaktioner mulige: at prøve at sadle om, tage en ny uddannelse, finde et nyt arbejde eller nye muligheder inden for det man har – eller som den modsatte yderlighed, at opgive og resignere, og så som en forsvarsreaktion prøve at fortrænge de gamle drømme, skyde dem fra sig som ungdomsnyskær eller bort rationalisere dem som naive, realistiske, storphedsvanvittige o.l. (hvad de jo reelts også kan have været). En sådan tagen afstand fra ens egne ungdomsmål og forventninger kan følges med en afstandtagen fra nutidens ungdomsbevægelser, og det er disse mekanismer, der er med til at danne generationskloften. Også familielivet tages op til revision. Man føler måske, at man sidder fast i en rutine og nogle roller, som fx består i at man tager på arbejde, tager hjem (køber

ind og laver mad), spiser, ser TV og sover, for at begynde forfra på det hele næste morgen, og så tilbringe week-end'erne med rengrøring og/eller i et mere eller mindre tomtfælles forbrug (=hygge) – det hele om og om igen. Og man tænker: »Er det virkelig det hele?« – »Er det dette liv jeg drømte om?«

I mange familier har man, som vidtligere har været inde på, ingen fælles aktiviteter eller fælles produktion at samarbejde om; det nærmeste man kommer det er hobbies eller indretning af bolig, hvor man dog gør noget sammen og arbejder i retning af et fælles mål, med et klart resultat for sig bag-efter. Men hvor dette mangler eller bliver for tomt, kommer trangen til at lave om på situationen på en eller anden måde, og nogle gør det ved at forelske sig på ny om nove at starte frafra. man har kaldt

kriseen evt. med professionel hjælp, og kan måske få tilført deres forhold inspiration og fornyet kraft igennem udfordringen – Et af problemerne i denne gøren status over sit liv, hvil. i arbejdet og familien, er de ydre *idealer* eller *myter*, den enkelte måler sig med, ofte uden at gøre sig klart, at disse myter ikke behøver at være i overensstemmelse med ens egne mål, evner og egen-skaber. Det er fx myten om at være 'manden med succes', manden der er omgivet af underordnede, ofte kvinder, der ser bedrundende op til ham, samt en masse materielle goder såsom stor bil, villa etc.; mannen i denne myte bør selv have arbejdet sig op til rigdom og position i kraft af sin individualitet og præstationsevne.

Kvinder domineres på tilsvarende måde af ikke én men af mange myter, nemlig én svarende til hver afhendes roller: myten om 'den lykkelige mor', myten om 'den perfekte humor og værtinde', og myten om 'den erotisk velfungerende elskerinde'; desuden lever hun på arbejdsplassen under presset af at skulle være både dygtigere og mere intelligent, samt bedre til at sælge sig selv end manden for at blive anerkendt på lige fod med ham; og bliver hun anerkendt og måske tilmed forfremmet, må hun leve med, at mange mænd bliver bange

for hende som kvinde. Eller hun må, hvis hun er kommet lidt op i årene og søger sig et arbejde, være dygtigere end både mandlig ansøgerne og alle sine yngre medstøstre for overhovedet at komme i betragtning. Ud over alle rollekonflikterne kommer altså i denne alder hele tiden kravet om at skulle være bedre end andre.

OPGAVE 5

Hvor kommer disse krav, myter og idealer fra? Find eksempler på, hvordan individet påvirkes til at undertæste sig disse myter. Prøv at finde andre værdier, der er bedre i overensstemmelse med den enkeltes evner og behov, og som samtidig giver en realistisk mulighed for at mennesker kan fungere tilfredsstillende sammen.

De produktive år (30 - 50 år)

Når et menneske er blevet voksen og er godt i gang med at leve sit voksne liv – eller uden for erhvervslivet – vil der først eller siden opstå kriser, hvor han eller hun sammenligner sit reelle liv med det mål eller idealer, han eller hun satte sig tidligere. Det kan være i 30-års alderen, hvor man taler om '30-års-krisen', eller det kan være senere, i det vi kalder overgangsalderen. Dg da vi har det ideal, at denne ivstase er en alder, hvor mennesket er produktivt på den ene eller den anden måde, vil det ofte være mål og idealer i forbindelse hermed, der tages op til revision.

Det kan være ens arbejde, man gør sta-
us over: om man nu har nået de mål man

OPGAVE 5

Hvor kommer disse krav, myter og idealer fra? Find eksempler på, hvordan individet påvirkes til at underkaste sig disse myter. Prøv at finde andre værdier, der er bedre i overensstemmelse med den enkeltes evner og behov, og som samtidig giver en realistisk mulighed for at mennesker kan fungere tilfredsstillende sammen.

Overgangsalderen

Hvad er det for faktorer, der kan fremkalde kriser i midtalderen, og som medfører, at mennesker således gør status og evt. sadler om?

En faktor kan være den, at foreldre eller andre i omgivelserne bliver syge eller dør, således at den midaldrende får et 'mento mori', dvs. en påmindelse om, at vi alle skal dø. – Og at man dermed, om man så må sige, rykker en generation nærmere døden.

En anden kan være, at kroppen faktisk ældses, man ser ikke længere helt ung ud, man får rynker, bliver måske tykkere, konditionen er ikke længere helt på toppen, og intellektet, i denne forbindelse indprentningsevnen, er heller ikke hvad den har været.

Desuden er det i denne alder at børnene begynder at selvstændiggøre sig, gøre op og så småt frigøre sig endeligt fra afhængigheden af foreldrene. Dette skaber et tomrum for disse, der er allermest føleligt for den hjemmebejdende humør, der har gjort børnene til midtpunkt i sit liv; man taler for disse kvinder vedkomende ligefrem om et særligt symptom, "the empty nest syndrome", altså en problematik der går på, at reden nu er tom.

Eller børnene er så store, at de selv får børn, og man bliver bedstefar eller bedstemor; rykker altså igen en generation op. Hos kvinder indtræder der yderligere i 45-50 års alderen de hormonelle forandringer, man har kaldt *klimakteriet* (ophør af menstruationerne); dette kan deles medføre forskellige fysiske besværigheder såsom hedeture og blødningsforstyrreiser, dels psykiske tilpasningsvanskeligheder til det faktum, at man nu ikke længere kan føde børn. De fleste kvinder reagerer med sorg over denne tabte mulighed, samt over at de forbinder hermed kan føle sig mindre tiltrakende i seksuel henseende. Hvor alvorlig en krise det bliver for hende vil så afhænge af, hvor meget kvinden er i stand til at bruge sine andre ressourcer på at realisere sig selv i andre roller og funktioner.

Sygdom, fjernelse af kropslige organer, skilsmisse o.l. kan også udlöse en krise i denne alder, fordi disse begivenheder kan medføre et identitetstab, som er truende for individet.

Arbejdsløshed kan selvfolgeligt også sætte omvurderingen af en selv og tilværelsen på spidsen. Fordelen de økonomiske problemer arbejdsløsheden medfører, kan tabet af den identitet, arbejdet giver, sætte gang i en krise, som hos mænd yderligere forstærkes af sammenhængninger med myten om, at en ordentlig mand skal kunne forsørge sin familie – selv om konen som regel godt må hjælpe med. Og hvis mannen så er blevet fremmedgjort fra børnene ved ikke at have deltaget særlig meget i deres daglige liv, kan det være vanskeligt for ham at skabe sig et meningsfyldt liv i familien som hjemmegående far.

Alt i alt kan man sige, at det der er denne fases krise eller opgave er, at personen holder fast ved de arbejdsmæssige, følelsesmæssige eller politiske mål, han/hun har sat sig i tilværelsen og måske reviderer sine midler til at nå disse mål; eller reviderer målene i forhold til andre værdier, der med alderen forekommer mere relevante. Følelsesmæssigt kan fasen bibringe mennesket tilfredsheden ved at fungere og bruge sig selv rigtigt – en følelse af selvrealisation og at være på rette vej. Farerne kunne være en for stivnet og kramptag holden fast ved mål, der ikke længere er opnåelige eller egentlig værdifulde for den enkelte. Dette kunne man kalde en neurotisk løsning. Eller på den anden side en opgiven eller resignation i forhold til mål, den enkelte ikke føler sig i stand til at nå, men stadig holder fast ved; – en sådan resignations kan føre til depressioner og alkohol- eller andet stofmisbrug – og i det hele taget til fysisk og psykisk sygdom. – Eller man kan se en forhastede kassering af omgiverne (fx familien), fordi man ikke synes, at de giver en det, man mangler.

OPGAVE 6

Prøv at diskutere, hvad I mener kan være årsag til:

- at selvmord er en af de almindeligste

dødsårsager blandt mænd i 35-40 års alderen, mens kvindernes selvmordskurve stopper i 50-60 års alderen.

- at indlæggeren på psykiatriske afdelinger stiger for begge køn fra 35-65 års alderen, men er en hel del højere for kvinder.
- at der er overvægt af separerede, franske og enlige, både blandt mænd med psykiatrisk diagnose og mænd, der begår selvmord.
- at også forbruget af psykofarmaka (nervermedicin) stiger for denne aldersgruppe, dog således at forbruget hos kvinder mellem 35 og 80 år er dobbelt så stort som hos mænd i samme aldersgruppe.

Om at blive ældre

50 - 65 års alderen er en udviklingsfase, der i et samfund som vores indebholder store prøvelser:

På den ene side kan man sige, at ved at have gennemlevet barndommens, ungdommens og voksenlivets faser og udviklet sig hele vejen igennem har det ældre menneske til stadighed udvidet sin person ved at tage imod de udfordringer, han eller hun har mødt på hvert enkelt stade, og integreret de sider, udfordringerne kaldte frem i ham eller hende, i sin personlighed, og herved er den personlige balance på hvert enkelt niveau blevet genoprettet. Alle disse faser kan tilsammen give det ældre menneske den modenhed, Erikson kalder *Integritet*; denne indebholder bl.a. en accept af livet og af ansvaret for dette, desuden en værdighed der hviler på respekten for såvel ens egen som andres livstil, både i andre kulturer og til andre tider; samt en ro, der hviler på følelsen af mening med livet, hvilket giver basis for lederskab – og når tiden er inde, overgivelse af lederskab til næste generation.

På den anden side mødes det ældre menneske af en hel række udfordringer, ja, man fristes til at sige angreb, på denne integritet; føvnaldrende og bekendte bliver måske syge og falder fra. Dette varsler sammen med en begyndende fysisk svækkelæsion, at tiden er af afstanden mellem børneinstitutioner og arbejdsplasser – og der er ofte ikke megen tid eller anerkendelse tilovers til de ældre, endelige brug for dem. Dog kan bedstemande, der har kæfter og mulighed for at passe børnebørn, derigenom skaffe sig lidt anerkendelse og indhold i tilværelsen. Denne periode medfører altså, foruden de til alderen hørende fysiske ændringer,

man også selv af sygdomme; de seksuelle reaktioner bliver måske trægere; og intellektuelt fungerer man heller ikke helt så hurtigt som tidligere.

Denne forhold gør den lidt ældre udsat i vort samfund, dog stadig afhængigt af hvilken position han eller hun indtager; men de fleste trues af det effektivitetspres, der skruer tempoet i vejret på arbejdspladserne, så de ældre har svært ved at følge med. Når vi samtidig erude i økonomisk krise med stor arbejdsløshed, er det den ældre og langsomme, der på trods af sin personlige modenhed, indsigt og integration, først står for tur: placering ved en mindre krævende arbejdsfunktion, førtidspensionering eller ligefrem fyring kan blive en realitet.

Denne hårde kendsgerninger rammer især de ældre arbejdere inden for visse industrierne. I andre industrier kan fysisk og psykisk nedslidning p.gr.a. for hårdt, fysisk og psykisk nedbrydende, arbejde og/eller for ringe arbejdssikkerhed, skabe sygdomme ogulykker, der af sig selv sørger for afgangen fra arbejdspladsen. Og inden for kontorverdenen kan den ældre og erfane se sig forbigået af yngre medarbejdere med højere eller mere tidssvarende uddannelser.

Ældre selvstændige erhvervstrivende kan også have svært ved at klare sig i konkurrencen; de metoder de har lært er forældede, og de kan ikke konkurrere med kapitalstærke firmaer, der kan satse flere penge på større lagre, flere maskiner, mere personale, smartere reklame, osv. Endelig tøller de ældre sig ofte oversette og overflodige i forhold til deres børn, som har travlt med deres egen uddannelse og karriere, passer børn, eller kører frem og tilbage mellem børneinstitutioner og arbejdsplasser – og der er ofte ikke megen tid eller anerkendelse tilovers til de ældre, endelige brug for dem. Dog kan bedstemande, der har kæfter og mulighed for at passe børnebørn, derigenom skaffe sig lidt anerkendelse og indhold i tilværelsen. Denne periode medfører altså, foruden de til alderen hørende fysiske ændringer,

kan være svært for den ældre at klare med integriteten i behold. Faren er, at personen bukker under for presset og henfaldet til fortvilelse og bitterhed over en situation, som man føler man uforskyldt er kommet i, og som man ikke har tid, evner og kæfter til at leve om på. En sådan fortvilelse og bitterhed kan føre til, at personen slipper taget i realiteterne og gemmer sig bag afsky for bestemte personer eller institutioner og mistillid til omverdenen i almindelighed.

Alderdommen

I denne afsluttende aldersfase fortsætter mange af de fysiske svækkelsesprocesser, der allerede så småt var begyndt at optræde i den foregående periode, samtidig med at den ældre i reglen kommer ud for en hel række omvæltninger:

Kroppen bliver måske stadig mere syg og skrøbelig, kræfterne bliver færre, og man må vænne sig til, at rutinemønstre især såsom at stå op og klæde sig på tager stadig længere tid. Verden kan skrumpe ind, således at problemer, der før forekom små – såsom kropens funktioner – tager mere og mere af ens opmærksomhed. Det bliver sværere at huske, hvad man fik at vide i går, mens det der skete i ens barnedom og ungdom står mere klart for en. Men mange kan holde sig fysisk, seksuelt og intellektuelt i gang ved til stadighed at bruge sig selv, efter lyst og evner. Nogle gamle er i øveligt gode til at sammenfatte deres oplevelser og erindringer, og kan overskue begivenheder, sammenhænge og forløb med et overblik, der ikke er den yngre beskåret.

Men der kan, i lighed med tidligere, indtræde en række ydre omvæltninger, der bryder den ældres harmoni: De fleste må holde op med at arbejde, og det at gå på pension er ofte en krise, der ikke blot medtører en kraftig økonomisk nedgang, men også stiller store krav til den ældres evne til at omstyrke sit liv og sætte nye aktiviteter i stedet for arbejdet. For en del er overgangen til pensionisttilværelsen en krise, der tages på forsud,

tionen, klarer denne uden særligt besvær. Men for nogle har arbejdet været så stor en del af deres identitet og givet så megen status og følelse af værdi, at det kniber med at sætte noget i stedet, og resultatet kan blive passivitet og depressioner. Andre er blevet så nedslidte af et langt livs hårdt arbejde, at der ikke er kæmper tilovers til nogen omstillingsproces.

Det er af vigtighed, at pensionisten får noget at foretage sig, der ikke bare føles som beskæftigelse for at få tiden til at gå, men som noget der har mening; for mange vil det være et bedre alternativ at få en langsom aftrapning af de arbejdsopgaver, der har givet mening i et langt liv, eller få lov at deltage i andre samfundsnyttige former for arbejde, så de mærker, at der er brug for dem og at de gør nytte.

En anden krise indtræder, hvis ægtefællen dør. Dette tab af en person, man har delt ondt og godt med i mange år, kan føles som et tab af en selv, og kræver lang tids forarbejdning, der bl.a. indebærer, at den overlevende fører en del af de savnede egenskaber videre ved at bygge dem ind i sin egen personlighed; nogle klarer det aldrig, de føler sig ensomme og årevise, eller opgiver og dør. Tab af andre nærtstående personer giver også ofte ensomhed og kontaktproblemer.

Hertil kommer, at mange gamle af den ene eller den anden grund tvinges til at skifte bolig. De har måske ikke råd til at bo i den gamle bolig mere, eller de kan ikke klare sig selv længere og kommer på alderdoms- eller plejehjem. I betragtning af, at det at blive gammel i sig selv er en krise, kan en sådan flytning, hvor den gamle ikke altid føler at have noget valg, føles som et overgreb fra samfundets side. Hvis man i forvejen er truet i sin identitet ved at have mistet arbejde, en eller flere af sine nærtstående og måske også sit helbred, kan det simpelt hen føles som en katastrofe også at miste sine fysiske omgivelser, hvori man har levet en større eller mindre del af sit liv og som dermed er blevet en del af en selv. Det ting man har sammen, har fået af/eller købt sammen med dem man har holdt af, og som minder

Døden

Døden er vel nok den største krise, men det kommer ud for. I denne forbindelse har man ikke med døden den langsomt fremadskridende dødsproces som følge af sygdom eller alderdom, ikke den pludselige død, hvor der ikke er tale om nogen særlig tilpasningsproces for den døende vedkommende, men derimod nok så meget for de efterladte.

Døden er i vores samfund på mange måder et tabuområde. Måske har opfindelsen af de teknologiske masseudsættelsesmidler, som kan bringe død og ødelæggelse over os som lyn fra en klar himmel, nødvendiggjort et større psykisk forsvar mod døden end tidligere, hvor man i højere grad følte at kunne dække sig ind – ikke reel, men psykologisk set – bag et fysisk forsvar.

I hvert fald taler vi i dag nødig om vores død. Vi holder især børnene i uvidenhed og fjerner den i det hele taget fra vores dagligdag. Det er sjældent en person får lov til at dø i sit hjem, tværtimod forlægges døden som regel til hospitalernes steriele omgivelser, hvor tekniske apparater og fremmede mennesker overtager behandlingen af den døende, som derved snart forvandles fra person til præparat. Menigheden går nemt tabt i et upersonligt system som hospitalet; men vi må ikke glemme, at der ligger en måske nødvendig beskyttelsesmekanisme for hospitalspersonalet i ikke at engagere sig for meget i personer, der snart vil være borte.

Når døden holdes borte fra dagligdagen, mister mennesket en naturlig mulighed for at forberede sig til den, og dermed forsvinder en nødvendig forudsætning for at døen værdig og afklaret død.

Forholdet til døden hænger på mange måder sammen med forholdet til livet, sådan som dette udvikler sig i barndommens faser. En basalt tillid til livet og til livsprocesserne, formidlet og erhvervet gennem gensidig kontakt i livets tidligste fase, danner grundlag for tillid til døden; og selvstændighedsfasens polaritet, at holde fast af klareheden niva om viden til vore

mellem intimitet og solidaritet og en rime-
lig afstandtagen over for ydre pres, i en
egentlig genitalitet.

Det at *blive forældre* er også en udvik-
lingskrise, hvor forældrene udfordres til i
generativiteten ikke blot at finde de res-
sourcer frem af deres personlighed, der sk-
rer børnenes og i det hele taget komme-
de generationers trivsel – en krisé hvor der
også bør findes en balance mellem børne-
opdragelsens produktive funktioner og
samfundets øvrige erhvervsmæssige pro-
duktion til fordel for både den enkelte og
helle samfundet, i en samfundets generati-
vitet, om man så må sige.

Kernefamiliens krisé kan skabe proble-
mer for både voksne og børn, som nye
samlivsformer må søge at løse.
I de produktive år tages både mål og

krisen og i overgangsalderen. Der er man-
ge samfundsskabte årsager til, at en del
bukker under på den ene eller den anden
måde. Disse kriser i årene efter *livets* møde
rammes endnu flere af indre og ydre mod-
gang; og mange henfalder til fortvivlelse
og bitterhed i stedet for at modnes i inte-
gritet.

Alderdommen medfører også utallige
krav om tilpassing til nye livsbetingelser,
hvilket gør, at det kan knibe for mange
gamle at finde en mening med livet, som
kan give dem afklaring, styrke og visdom.
Døden er også en krisé, der hvis den ikke
sker for brat, indeholder forskellige stadier:
chok, fornægfelse, vrede, forhandling, de-
pression, sorg og adskillelse – og til sidst
en tilbagevenden til livets oprindelse.

Litteraturhenvisninger

- Johan Culberg: *Krise og udvikling. En psyko-
analytisk og socialpsykiatrisk studie*. Reitzel,
Kbh. 1976.
- Erik H. Erikson: *Barnet og Samfundet*. Reitzel,
Kbh. 1963.
- Erik H. Erikson: *Identitet – ungdom og kriser*.
Reitzel, Kbh. 1971.
- Erik H. Erikson: *Indsigt og ansvar*. Reitzel, Kbh.
1971.
- Pia Fromholdt og Knud Ramian: *Alderdom og
alderdomsproblemer*. Reitzel, Kbh. 1975.
- Harriet Holter m.fl.: *Familien i klæssesamfundet*.
Pax, Oslo 1975.
- Elisabeth Kübler-Ross: *Døden og den døende*.
Gyldendal, Kbh. 1974.
- Rita Liljeström: *Vore børn og andres børn*. Frem-
ad, Kbh. 1977.
- Henry W. Maier: *Tre teorier om børns udvikling*.
Gyldendal, Kbh. 1974.
- Jørgen Bruun Pedersen: *Aldringens psykologi.
Udviklingen i den senere voksenalder*. Gylden-
dal, Kbh. 1975.
- Hanne Reintoft: *Om familien 1-2*. Reitzel, Kbh.
1977.
- Per Schultz Jørgensen: *Forbrugsfamilien og
dens børn*. Akademisk Forlag, Kbh. 1975.
- Nils Uddenberg: *Graviditetens og fødselens
psykologi*. Reitzel, Kbh. 1977.
- K. Vinde: *Er I rigtig kluge? En bog om kvinder
og psykatri*. Tiderne skifter, 1977.